



In liefdevolle herinnering aan

Harmanus Maria Paus

* 5 mei 1934

† 15 december 2011

Geboren op 5 mei 1934 te Eindhoven in een gezin met drie jongens. Pa moest van zijn vader na de lagere school naar Stork en heeft daar 2 jaar als leerling gewerkt. Pa wilde echter liever bakker worden en is dat ook 10 jaar geweest, bij bakker "Bakker". Daarna is Pa bij de post (PTT) gaan werken en heeft de rest van zijn werkzame leven daar doorgebracht.

In 1952, tijdens dansles, heeft Pa onze Ma, de liefde van zijn leven, leren kennen. In 1960 stapten zij in het huwelijksbootje en niet lang daarna kregen zij samen twee kinderen en later vier kleinkinderen. Vooral met zijn kleinkinderen heeft hij altijd veel plezier gehad en hij heeft met volle teugen van hen genoten. Hij voetbalde met hen en maakte altijd grapjes. De kleinkinderen noemden hem dan ook "grapjesopa".

Een ander hoogtepunt in het leven van Pa en Ma was hun reis naar Australië in oktober 1997, waar ze 3 maanden verbleven en vele mooie momenten met Jan, Annie, Bill en Wilma en hun kinderen beleefden.

Postzegels verzamelen was Pa's grootste hobby en hij mocht heel erg graag kaarten. Pa was nooit ziek, maar in januari van dit jaar begon hij te kwakkelen met zijn gezondheid.

Begin december ging hij achteruit en werd weer opgenomen in het ziekenhuis te Almelo, alwaar hij op donderdag 15 december in het bijzijn van zijn grote liefde overleed.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn man, onze pa en opa.

Riet Paus-Geerdink
Kinderen en kleinkinderen