



Dank, goede vrienden, voor al het mooie  
dat wij samen beleefd hebben.



Dankbaar gedenken wij

**BERENDINA PHILIPPI**

**Dien**

Zij werd geboren te Enter op 25 februari 1917. Vredig is zij op de leeftijd van 81 jaar overleden in haar ouderlijk huis op 3 maart 1998.

De uitvaart vond plaats in de parochiekerk van St. Antonius Abt op 7 maart d.a.v., waarna haar lichaam ter ruste is gelegd op de nieuwe R.K. Begraafplaats te Enter.



Dien had van kindsbeen af een groot hart voor ons, haar directe familie. Vader en moeder heeft zij liefderijk verzorgd tot zij stierven. Al doende nam zij a.h.w. de moederrol over in het ouderlijk huis. Ze hield van het huishoudelijk werk. Daarin vooral beleefde zij haar betrokkenheid op ons, haar broers en zussen, en de jonge familie. Daarin zag zij echt haar levenstaak. In de laatste tien jaren ondervond zij in toenemende mate de gevolgen van haar ziekte. Het drukte haar – steeds zo bedrijvig in de weer – dat zij daarom niet meer haar huishoudelijke taken kon vervullen.

Zij was een godsdienstige vrouw. Zo lang ze kon ging ze graag naar de kerk. In de latere jaren nam ze via de kerktelefoon trouw deel aan de liturgische vieringen. De laatste twee jaren kon zij nauwelijks een stap zetten buiten haar kamer. Via de radio bleef zij verbonden met de wereld. Wij voelen ons dankbaar dat wij haar in deze omstandigheden bij ons thuis konden houden en voor haar konden zorgen, want zij heeft altijd zo goed voor ons gezorgd.

Wij zijn ook dankbaar voor degenen die onze zus in haar bedlegerigheid hebben geholpen of haar met bezoek hebben bemoedigd.

Zij is toch nog onverwacht van ons heengegaan. Wij zullen haar bij ons blijven dragen in onze herinnering en onze gebeden.

Moge zij rusten in vrede.

#### *DANKBETUIGING*

*Voor uw blijken van medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van onze zus en tante betuigen wij u onze hartelijke dank.*

*Familie Philippi*

*Enter, maart 1998.*