



*Wees goed voor  
elkander*

In dankbare herinnering aan

**CATHARINA PHILIPPI**

Zij werd 9 maart 1901 te Zwolle geboren en door de doop opgenomen in de kerkgemeenschap. In september 1933 verbond zij zich voor het leven met Gerhardus Johannes Leemreize. Na ruim 27 jaar gelukkig huwelijksleven moest zij reeds afscheid van hem nemen en bleef zij met haar zeven zoons achter van wie zij later plotseling Ben weer moest afstaan. Gesterkt door het sacrament der zieken is zij op 11 april 1987 overleden. Na een gemeenschappelijke Eucharistieviering hebben we de 15e d.a.v. afscheid van haar genomen en haar te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te Enter in geloof dat ook zij door de Heer geroepen is om eeuwig te leven.

Kort voor Pasen waarop wij christenen ons geloof in de verrezen Heer vieren en waaraan wij zelf ook eens hopen deel te krijgen, is deze moeder en oma van ons heengegaan. Zes en twintig jaar geleden overleed ook haar man vlak voor Pasen. Twee mensen die vanuit hun geloofshouding hun levensopdracht hebben vervuld met veel liefde en toewijding. Ondanks het verlies van haar man en later van haar zoon Ben en nog weer later van haar broer Jan bleef zij als een sterke vrouw het leven aanvaarden met al zijn teleurstellingen en tegenslagen waardoor er een uitstekende band bewaard bleef met

haar kinderen en kleinkinderen. Oma, wat u voor ons geweest bent staat onuitwisbaar in ons geheugen geprent en daarom zijn we dankbaar dat u de laatste jaren zo'n voortreffelijke verzorging mocht genieten in het Reggedal waar we u graag gingen bezoeken. Dat diezelfde gezindheid ook altijd onze gezinnen moge sieren is onze oprechte bede. Rust in vrede.

H. Maria, H. Antonius wees onze voorspraak bij God.

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder en oma, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank.

de familie.