





*Dingen vergeten, woorden niet meer weten.
Maar een prachtige lach, tot op de laatste dag.*

In liefdevolle herinnering nemen wij afscheid
van mijn lieve man, onze vader en opa

Jo Philippi

Geboren te Enter op 2 mei 1930
Overleden te Hengelo op 24 februari 2010

Jo is opgegroeid als jongste in een groot Rooms-katholiek gezin met 11 kinderen. Hij begon al op jonge leeftijd te werken als schoenmaker, het vak van zijn vader. In zijn vrije tijd speelde hij fanatiek voetbal bij de plaatselijke voetbalclub.

In 1959 is hij getrouwd met Diny Wissink, waarna ze in Hengelo zijn gaan wonen. De eerste jaren van zijn huwelijk heeft Jo nog als schoenmaker gewerkt. Op zijn 34-ste is hij gaan werken bij het Ziekenfonds, als bode. Dit werk heeft hij gedaan tot hij op zijn 62-ste met de VUT is gegaan.

Samen met Diny heeft Jo twee zonen en twee dochters gekregen. Op zijn 69-ste is hij voor het eerst opa geworden. Er volgden nog vier kleinkinderen. In 2009 hebben Jo en Diny met alle kinderen en kleinkinderen met veel plezier hun 50-jarig huwelijk gevierd. Jo was een optimistische en gemoedelijke man die erg kon genieten van het gezelschap van zijn kleinkinderen en anderen, het werken in de tuin, het maken van fietstochtjes en het kijken naar voetbal op TV.

In de allerlaatste jaren van zijn leven werd zijn wereld steeds kleiner. Hij werd vergeetachtig en raakte verward en ook lichamelijk werd hij zwakker. Maar hoewel het leven beperkter werd, bleef hij blijmoedig. Tot op de laatste dag kon hij zijn omgeving verblijden met een vriendelijke glimlach en een liefdevol gebaar. Dat beeld van hem willen wij graag in onze herinnering vasthouden.

Door de goede zorgen van zijn vrouw en het verplegend personeel van Thuiszorg Carint heeft Jo zijn laatste levensjaren thuis kunnen doorbrengen. Daar is hij vredig en omringd door zijn vrouw en zijn kinderen gestorven.

Wij spreken onze welgemeende dank uit voor uw medeleven met het verlies van mijn man, onze vader en opa.

Diny Philippi-Wissink, kinderen en kleinkinderen