

Wie in Mij gelooft,
zal eeuwig leven



In dankbare herinnering aan

JOHANNES PHILIPPI

Hij werd 8 augustus 1898 te Zwolle geboren en door de doop opgenomen in de gemeenschap van de H. Kerk. Na een werkzaam leven waarin dienstbaarheid voorop stond en een voortdurende omgang met God in gebed, werd hij, gesterkt door het sacrament der zieken, van ons weggenomen op zondag 7 januari 1979 waarop we het feest van de Openbaring des Heren vierden. Na een gemeenschappelijke Eucharistieviering hebben we hem op 11 januari d.a.v. te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te Enter.

Dierbare broer en oom,

Na zoveel jaren van gelukkig en vredig samenwonen moeten we helaas onverwacht afscheid nemen van elkaar. We voelen allemaal de leegte die hierdoor ontstaat. Je was immers medemens voor iedereen en stond daarom bij zeer velen in aanzien. Wij, je huisgenoten, vonden het een voorrecht met je te mogen samenleven want je hebt ons door je manier van leven laten zien dat het je ernst was met het gebod: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand en uw naaste als uzelf (Mat. 22). Daarom had je er ook geen behoefte aan om op de voorgrond te treden en je te doen gelden. Je was bescheiden, hield van de mensen, van de natuur, van je werk zonder huichelarij, in alle eerlijkheid. Je was een man van gebed en daarom ook zonder pretenties en tevreden. Voor wie arm van geest is, is er ruimte voor God want hij is

niet vol van zichzelf en geld en bezittingen zijn voor hem niet belangrijk want er is een ander geluk dat hij beoogt en waarnaar hij al ver op weg is. Ome Jan, wij zijn je dankbaar voor alles wat je in al die jaren voor ons geweest bent. Wij kunnen je nooit weer vergeten. Rust in vrede en wees ook nu onze voorpraak bij Hem naar wie ook wij vol vertrouwen blijven uitzien.

Voor uw blijk van medeleven bij het overlijden van onze dierbare broer en oom zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Leemreize-Philippi