



Toon mij Heer Uw wegen,  
en leer mij Uw paden kennen.

Dankbaar gedenken wij

## **Marinus Antonius Philippi**

**(Marinus)**

Hij werd geboren te Enter op 24 december 1927. Vredig is hij op de leeftijd van 74 jaar overleden in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo op 5 november 2002.

De uitvaart vond plaats in de parochiekerk van St. Antonius Abt op 9 november d.a.v., waarna zijn lichaam ter ruste is gelegd op de begraafplaats aan de Weitakkersweg te Enter.

Marinus Philippi, een man zonder opsmuk, maar met een warm hart voor iedereen die hem dierbaar was.

Zijn leven steunde op drie zuilen: zijn streekgebondenheid, zijn geloof en zijn vak. Zijn wijze van leven werd gekenmerkt door eenvoud, matigheid, arbeidzaamheid en belangstelling voor zijn omgeving.

Vele jaren was hij met zijn broer Gerrit voor menigeen een aanspreekpunt in de schoenmakerij aan de Dorpsstraat.

Iedereen kon voor raad en daad bij hem terecht, ook al kostte het hem vele uren doorwerken in de late avond, ja zelfs soms tot in de nacht toe.

Marinus kon geen nee zeggen. Hij wilde iedereen wel behulpzaam zijn.

Toen zijn zus Dien in 1997 ziek werd heeft hij haar vol toewijding tot haar dood in maart 1998 thuis verzorgd. Het was voor hem een vanzelfsprekendheid.

In 2000 werd Marinus ziek.

Hij moest met zijn werk stoppen. Winkel en schoenmakerij werden gesloten. Maar toch, in het Academisch ziekenhuis in Groningen wisten ze Marinus weer zover te krijgen, dat hij nog van een paar mooie en rustige jaren kon genieten.

Tot voor enkele maanden terug.

In deze maanden werden zijn lichaamskrachten gesloopt.

Hij heeft zonder klagen of verbittering het einde zien aankomen en gelovig aanvaard.

Hij had vrede met de gedachte dat hij zou sterven.

Het wordt stil in de ouderlijke woning aan de Dorpsstraat.

Wij zullen Marinus zeker missen.

Voor uw meelevens bij het afscheid van onze broer, zwager en oom Marinus zeggen wij u oprecht dank.

Familie Philippi

Enter, november 2002