



Ter dankbare nagedachtenis aan  
PETRUS BERNARDUS PHILIPPI  
echtgenoot van  
WILHELMINA HENDRIKA KOOPMAN  
eerder van  
WILHELMINA JOHANNINK.

Hij werd geboren te Zwolle op 18 januari 1895 en is in de vrede van Christus overleden te Denekamp 24 april 1974. Hij werd begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 27 april 1974.

Hij was 'n eenvoudig en diepgelovig mens zorgzaam en liefdevol voor zijn medemensen. We denken terug aan deze hartelijke man, die in volhardende werklust zich heeft ingezet voor zijn werk in Gods natuur. Hij had tot aan de laatste dag van zijn hoge leeftijd nog belangstelling voor alles wat er om hem heen gebeurde. Als een wijs mens, goed voor iedereen en met 'n rotsvast geloof ging hij door het leven. Ook hem zijn beproevingen en tegenslag niet bespaard gebleven, maar hij heeft zich steeds aan Gods Wil onderworpen en de kracht en bemoediging gezocht in 't gebed. God de Heer van leven en dood heeft zijn dienaar tot zich geroepen. Hij is in geloof aan Gods barmhartigheid en liefde overgegaan naar het eeuwige leven.

Mijn dierbare vrouw, ik dank je bijzonder voor alle liefde en zorg voor mij, zodat we samen de vervulling van onze levensdagen mochten bereiken. Ik dank ook mijn familie, buren en kennissen, die zo goed voor mij waren. Moge het u allen goed gaan. Wilt mij niet vergeten maar bewaart mij in uw gebed en herinnering.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

---

Voor uw deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn beminde echtgenoot, betuig ik U mijn hartelijke dank.

W. H. PHILIPPI-KOOPMAN

Denekamp, april 1974  
Brandlichterweg 52

---

J. Benneker, Koster. Denekamp