

Het laatste
levensblad is gevallen,
het was goed
samen te zijn.





Een dankbare herinnering aan

BERNARD PIERIK

2-9-1921

5-11-1992

God, wij danken U voor de liefde en goedheid, die Gij ons geschonken hebt in het leven van Bernard.

Een mens is hij geweest om van te houden, altijd blij en opgewekt. Hij was graag onder de mensen, hij kon genieten van een mooi verhaal of anecdote. Zelf kon hij ook met smaak over allerlei voorvallen in zijn leven vertellen.

Het spreekwoord zegt: "humor is de sap voor het leven", Bernard bezat deze charme, gelukkig voor hem, want zijn leven is niet altijd gemakkelijk geweest.

De laatste jaren heeft hij in onze kerk als hulp-koster gefunctioneerd. Hij was daar bijzonder blij mee, want het gaf hem arbeidsvreugde en hij ontmoette er medeparochianen.

De pauselijke onderscheiding-Bene Merentis was voor hem terecht de bevestiging van zijn vele verdiensten voor onze geloofsgemeenschap.

Wij vragen U Heer, dat Bernard nu mag zijn bij U en dat hij U mag zien van aangezicht tot aangezicht.

U, die zijt
Begin en Oorsprong
van al wat bestaat
nieuw licht en nieuw leven.

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden na het plotseling overlijden van onze lieve vader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

de familie