

Ze waren samen op weg...



Een gedachtenis aan jullie,

Gerben **Annemiek**
Pierik **en** **Tiethoff**

geboren **geboren**
4 februari 1972 **5 september 1972**

overleden 27 januari 1996

Jullie waren nog maar 23 jaar, toen jullie zo plotseling van ons heen gingen. Geen woorden zijn te vinden om te begrijpen wat er gebeurde.

Stil zijn wij in ons verdriet. Jullie gingen die zaterdagochtend samen op pad, om te genieten van dit laatste vrije weekend, om energie op te doen voor een nieuwe start. Gerben als vrachtwagenchauffeur, Annemiek in haar schoonheids-salon op Vlieland.

Jullie keerden niet terug. Jullie reis werd plotseling verbroken, het was jullie laatste reis. Jullie hadden een evenwicht gevonden na een periode waarin rust en onrust zich afwisselden.

We herinneren jullie namen en herkennen daarin zoals jullie waren: hartelijk, spontaan, trouw, zorgzaam, menselijk kritisch en verrassend. We houden jullie vast. Jullie foto's vertellen een levensverhaal.

Gerben en Annemiek, jullie leven verder in onze harten. Wij zijn blij te weten dat jullie voor zoveel mensen vrienden zijn geweest.

Vandaag

*Vandaag is de dag
Hij komt maar één keer
Morgen dan is het
Vandaag al niet meer*

*Niet zeuren, geniet
Van het leven, het mag
Maar doe het vandaag
Want vandaag is de dag.*

Toon Hermans

1 februari 1996

Oprechte dank en waardering spreken wij uit voor uw meeleven en woorden van troost bij het overlijden van onze zoon, dochter, broer en zus.

fam. Pierik
fam. Bouwmeester
fam. Tiethoff