



*Ma hield van zonnebloemen,
en de lente is voor jou.*



In dankbare herinnering aan

Hendrikus Bernardus Pierik

Pa werd geboren op 8 september 1918, als tweede uit een gezin van acht kinderen. Hij werd liefdevol opgevoed in Hasselo, waar hij een prachtige jeugd heeft gehad. Vijfenzestig jaar geleden leerde Pa, Ma kennen, en in de oorlog zijn ze getrouwd. Samen hadden ze een band die niet stuk te krijgen was, en al hun liefde gaven ze aan hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen, die betekenden alles voor hen.

Pa was een man met een heel groot hart, voor iedereen had hij een vriendelijk woord en een grapje op zijn tijd paste ook wel bij hem. In zijn vroegere jaren werkte Pa aan het spoor en later werd hij bedrijfsleider bij de Delta Pompen, waar hij tot aan zijn pensioen gewerkt heeft.

Samen kozen Pa en Ma voor een aanleunwoning in de Mariahof, maar helaas hebben ze daar samen maar drie maanden van mogen genieten; Ma stierf aan een hersenbloeding en groot was Pa zijn verdriet, maar samen met zijn kinderen en zijn optimistische karakter heeft hij nog een aantal jaren kunnen genieten in de Mariahof. Hij woonde in een gezellige straat, genoot van zijn scootmobieltochten en regeerde Het Bruine Café. Helaas kreeg Pa twee jaar geleden te horen dat hij ongeneeslijk ziek

was, maar hij bleef het mooie in het leven zien en we hebben samen een prachtige tijd gehad. Vanaf juli 2002 ging het mis en begonnen de bloedingen te komen en in december kwam hij met veel pijn weer in het ziekenhuis terecht. Gesterkt door zijn overtuigende geloof wist hij dat dit niet meer wilde en thuis zijn laatste tijd door wilde brengen. Al ging zijn lichamelijke kracht achteruit, hij bleef nog steeds onze vrolijke lieve Pa en Opa.

19 Februari is Pa bediend en vanaf die tijd was het aan ons, samen met Dr. Kolthof en verpleging Mariahof, dat wij Pa mochten verzorgen, wat wij met intens veel liefde hebben gedaan. Wat hebben wij genoten van de acht weken dat wij dag en nacht bij Pa waren en wat hebben we veel gebeden met Pa en voorgelezen uit het boekje van de vastentijd, waar hele mooie gesprekken uit voortkwamen. Het geloof: héél belangrijk voor Pa.

Dinsdag 15 april 2003 is Pa aan zijn grote reis begonnen, het was moeilijk voor hem om ons los te laten, maar het is GOED!

Je bent nu bij Ma en Johnny, waar jij zo graag heen wilde.

*Papa, bedankt voor al jou liefde
die je ons gegeven hebt.*

Voor uw meeleven en aanwezigheid tijdens zijn ziekte en uitvaart zijn wij u zeer dankbaar.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen