



Gedachten zijn krachten

*Je was als een vlinder,  
zo mooi van kleur en zo bijzonder.  
Het noodlot heeft jou getroffen,  
je hebt het moedig gedragen.  
Vlieg nu maar weg, vlieg maar naar de hemel.*

Na het overlijden van Marjolein en papa moeten we nu afscheid nemen van mijn onvergetelijke mama

## **Mariet Pelle - Pierik**

\* 3 augustus 1947

† 9 juli 2008

Als een vlinder ging jij door het leven. Je genoot enorm, ondanks de vele tegenslagen die jij hebt gekend. Toen je ziek werd waren we boos en verdrietig. Waarom? Dit is toch niet eerlijk? Al heel snel pakte jij de draad weer op. Gedachten zijn krachten, dat was jouw uitgangspunt. Je wilde nog zo graag heel lang bij ons blijven en veel voor anderen betekenen. Alleen deze strijd was niet te winnen. Wat zullen we je vreselijk missen.

Hoe moet het nu verder? We kunnen nog niet zonder jou, want we hadden het zo leuk samen.

We kunnen je niet loslaten, want met jou kon je:

- gezellig eten
- een wijntje drinken tot diep in de nacht
- praten over van alles
- lachen en huilen
- ontspannen en genieten tijdens de saunabezoekjes
- winkelen waarbij 'van - voor' de uitdaging was
- (après-)skiën op de jaarlijkse wintersport uren over jouw school en de kinderen kletsen

*Lieve mama, je was een enorme vechter. Samen konden we alles aan en nu moet ik alleen verder. Ik weet dat ik het red samen met Dennis, de familie en vrienden. Maar zoals jij altijd zei: "Je hebt maar één moeder en die is niet te vervangen." Dat doet heel veel pijn. Ik houd me vast aan jouw positiviteit. Dikke knuffels aan Marjolein en papa. Jij bent en blijft mijn allergrootste voorbeeld. Bedankt voor alles!*

*Liefs Annemiek*

Wij willen iedereen bedanken voor alle warmte en steun die wij hebben mogen ontvangen.

Annemiek Pelle en Dennis Overdam