



LAAT MIJ MET UW  
SCHADEN WEIDEN,  
EN TER RECHTERHAND  
GELEIDEN. )

SEQUENTIA.

Ter herinnering aan

## Regina Gesina Pierik

weduwe van

Gerhardus Johannes ten Vregelaar

Geboren te Ambt-Delden, 31 maart 1884. Gesterkt door het H. Sacrament der zieken en meerdere keren door de H. Teerspijze, overleden te St. Isidorushoeve, 24 januari 1963 en aldaar op het R.K. Kerkhof begraven, de 28e d.a.v.

---

De dood is hard, want sterven is het moeten scheiden van dit leven, dat toch zo mooi is, ondanks zijn zorgen, leed en pijn.

Sterven is het moeten scheiden van alle dierbaren en van alles wat hier zo dierbaar is. Sterven is het gaan naar het onbekende, dat er ligt achter de dood.

Maar sterven is zo gewoon, dit is het mensenlot na de zonde in het paradijs; niemand kan er aan ontkomen.

En sterven is ook mooi - voor wie gelooft - want sterven is de overgang naar het eeuwige leven. Dit is de troost voor degenen, die sterven en voor degenen die achterblijven. We zijn geschapen voor de hemel; we zijn hier maar pelgrims. De hemel is ons tehuis.

De overledene was diep gelovig, zij stelde haar vertrouwen op God en heeft God innig bemind. Zij was een goede echtgenote en moeder. God gaf haar een lang leven; nu heeft God haar bij Zich genomen in de hemel. Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, we moeten scheiden, maar de scheiding is kort, het leven gaat zo snel. Spoedig zullen we weer bij elkaar zijn. Vergeet mij niet in uw gebed.

Heer geef haar de eeuwige rust