



Wil in uw gebeden gedenken

**WILLEM PIERIK**

echtgenoot van

**GEZIENA LEUSENKAMP**

Hij werd geboren te Markelo op 6 september 1892 en overleed, gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving, te Hasselo ( Hengelo O. ) op 30 maart 1980 Hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Durningen op 2 april 1980.

Na een gelukkig huwelijk van bijna vijftig jaar is hij van de zijnen, voor wie hij geleefd en gewerkt had, heengegaan. Hij is gestorven op Palmzondag, de eerste dag van de Goede Week; en wij bidden voor hem, dat hij met Jezus, onze Koning, mag binnegaan in de heerlijkheid en vreugde van het hemelse Jerusalem. Hij heeft de weg door dit leven afgelegd met de rozenkrans in de hand: want trouw heeft hij dagelijks zijn rozenkrans gebeden, daarmee al zijn zorgen en verwachtingen gelovig toevertrouwend aan de Moeder Gods, Maria.

En wij zullen ons ook herinneren hoe hij tot in zijn hoge ouderdom bij feestelijke gelegenheden zijn bijdrage bleef leveren door het zingen van een vrolijk lied. Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen waren zijn trots en vreugde. Nu is hij in vrede heengegaan en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, bidden wij:  
God, Gij alleen kunt leven geven na de dood. Bevrijd uw dienaar Willem van al zijn zonden en laat hem, om zijn geloof in Christus' verrijzenis, eens in heerlijkheid verrijzen en altijd bij U zijn. Door Christus onze Heer. Amen.

Maria, Moeder van altijddurende bijstand  
bid voor ons die achterblijven.

Voor uw bewijs van deelneming na het overlijden van mijn man, onze vader, groot- en overgrootvader, betuigen wij u onze hartelijke dank.

G. Pierik- Leusenkamp  
Kinderen, klein - en  
achterkleinkinderen.