



”Treur nig um mij,  
't is good zo”

In dankbare herinnering aan

## Willem Pierik

Hij werd geboren op 11 maart 1921 te Hasselo en overleed op 8 november 2000 te Deurningen.

Op 11 november hebben we afscheid van hem genomen en werd zijn lichaam te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Deurningen.

---

Willem Pierik heeft de omgeving waar hij werd geboren nooit verlaten. Hij was er zeer aan gehecht. Hij groeide op in een tijd van materiële armoede. Dat heeft hem er echter niet van weerhouden om met volle teugen van het leven te genieten. Op 24 november 1949 trouwde hij, na een lange verkeringstijd met Sientje Keupink. Het zou een huwelijk worden dat bijna 51 jaar duurde. Ze kregen vijf kinderen en elf kleinkinderen. Ze waren opa's grootste geluk en hij genoot het meest als ze samen met hem op pad gingen om het veld in te gaan. Want de natuur was een anderen grote passie van Willem. Hij kende in de naaste omgeving dan ook bijna alle weggetjes en steggetjes en niet te vergeten de verblijfplaatsen van vele konijnen, hazen en ander wild. De meeste jaren van z'n leven werkte hij bij de Centrale, de eerste jaren het zware werk en de laatste jaren in de continu-dienst als portier. De onregelmatige diensttijden echter, zorgden ervoor dat hij vroegtijdig z'n werk moest opgeven. Gelukkig heeft hij samen met zijn vrouw en hun groter wordende kinderschaar van een mooie tijd genoten.

Dat genieten vond bijna uitsluitend thuis plaats, samen met ma. Voor de televisie genoten ze van alle kwissen en de natuurprogramma's die aan hun voorbij trokken. Alleen kwam er in juni dit jaar een kentering in het leven van pa. Hij werd getroffen door een klein herseninfarct, waarvan hij in eerste instantie goed leek te herstellen. Echter ook voor hem gold dat de tijd z'n sporen achterlaat. Wij hebben er maanden naar toegeleefd. We wisten dat de dag van het afscheid nader kwam. Niemand wil graag zo'n man, vader en opa missen. Zijn laatste wens was om thuis te sterven. Deze wens is in vervulling gegaan en hij is in grote vrede temidden van vrouw, kinderen en kleinkinderen gestorven.

---

*Voor uw hartelijke bliken van belangstelling,  
tijdens de ziekte en na het overlijden  
van mijn man, onze vader en  
opa willen wij u hartelijk bedanken.  
Onze bijzondere dank gaat uit naar doktoren en  
verplegend personeel, zonder welke steun  
zijn laatste wens niet vervuld kon worden.*

*Familie Pierik*