



Dank, goede vrienden, voor al het mooie  
dat wij samen beleefd hebben.



In dankbare herinnering aan

### WILLEM PIERIK

Hij werd geboren op 8 januari 1904 te Diepenheim. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken overleed hij op 29 juli 1994 op de plaats, waar hij ook geboren is. Na de uitvaart in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde op 3 augustus d.o.v. werd hij begraven op het kerkhof van onze parochie.

Willem was het tweede kind in een gezin van zeven kinderen, dat leefde in de gemeenschap van Markvelde. Zijn leven op de boerderij en in de natuur zou hij ook nooit weer willen verlaten. Waar hij als kind opgroeide, wilde hij ook blijven. Ofschoon zijn broer Jan de boer werd op het bedrijf, bleef dit huis ook zijn thuis. Enkele jaren werd hij boerenknecht. En tot zijn vijftigste ging hij melkrijden. Maar zijn hart lag op het bedrijf thuis en zo kwam hij weer bij zijn broer Jan en schoonzus Grada werken, waar hij zich vooral toelegde op de zorg voor de kippen. Dat was zijn hobby.

Willem hield van gastvrijheid. Hij vond het fijn, wanneer mensen op visite kwamen. Zelf rookte hij dan graag zijn pijp.

"Klook'n Willem" hoorde zodanig bij het gezin van zijn thuis, dat hij "opa" genoemd werd.

Het sterven van Hennie en Bennie heeft hem ook veel pijn gedaan. Het was zijn eigen karakter en zijn manier van omgaan met allen, waardoor het voor het gezin van Annie en Theo mogelijk bleef, om Willem tot voorbij zijn negentigste verjaardag te blijven verzorgen. Willem was heel gelovig. Hij zou de kerk nooit overslaan. Precies een week voor zijn sterven heeft hij, temidden van zijn hele familie, het Sacrament van de Zieken ontvangen. In overgave hebben wij toen gebeden: "Wij leggen nu alles in Gods Hand." Nu hij gestorven is, kunnen wij in wederzijdse dankbaarheid zeggen: "Het is goed."

Heer onze God, aanvaard Willem,  
die van U het leven mocht ontvangen.  
Geef hem nu het eeuwige leven  
en laat het eeuwige licht hem verlichten.  
Laten wij in zijn geest van gastvrijheid  
en saamhorigheid met elkaar verder gaan.  
Amen.

Voor uw medeleven na het overlijden en bij het afscheid van onze broer, zwager, oom en "opa", zeggen wij U dank. Mogen wij U vragen hem in Uw gebeden te blijven gedenken.

Fam. Pierik,  
Markvelde