



In liefdevolle herinnering
Johannes Pijnaker



Geboren 21 april 1918 te Amsterdam
Overleden 16 maart 2012 te Emmen

Echtgenoot van Johanna Maria Petronella
van Rijn sinds 31 maart 1948

Annie

Een zorgzame man, vader, opa en overgrootvader, is van ons heengegaan. Jan was iemand met een sterk karakter en een duidelijke eigen mening en durfde daar ook voor uit te komen. Hij had een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Jan is geboren op 21 april 1918 en was het vierde kind uit een gezin van 8 kinderen. Al van jongs af aan moest hij meehelpen in de tuinderij van zijn vader en ging hij 's morgens vroeg met zijn vader op pad om op de markt groenten te verkopen. Zo leerde hij al vroeg het vak kennen waar hij zo dol op was en op de markt leerde hij om alert en met veel humor te reageren. Hij was erg sportief, kon hard lopen, priksleeën, en ging later op voetbal; dit tegen de zin van zijn vader die echter al snel bestuurslid werd. Jan begon voor zichzelf een tuinbedrijf en bouwde een noodwoning

omdat hij trouwde met Annie. Vanwege de stadsuitbreiding moesten ze op zoek naar een andere plek voor hun tuinderij en kwamen zo op 19 maart 1957 in Erica terecht samen met hun, toen nog, 5 kinderen. Ook hier was het weer heel hard werken en deed hij veel alleen. Dit kostte hem uiteindelijk zijn gezondheid en hij moest afscheid nemen van zijn tuinderij. Hier heeft hij zijn hele leven nog veel verdriet van gehad. Hij kreeg later werk bij de gemeente. Het mooiste vond hij de opdrachten waarbij hij zelfstandig kon werken. Zoals het onderhoud van het zwembad of de Zuidenveldtentoonstelling waar hij de tuinbouw promootte door komkommers en tomaten te kweken. Tot op latere leeftijd heeft hij nog groente verbouwd en had hij een kleine kas voor tomaten en komkommers. De kinderen konden er altijd op rekenen dat de tuin werd bekeken als de ouders op bezoek kwamen en kregen ze advies om bv sla niet te diep te poten.

Hij was ook in Erica actief in het verenigingsleven, bv in de ouderraad van de

school, jeugdleider bij het voetbal en op latere leeftijd in de cliëntenraad van de Valkenhof in Emmen waar hij en Annie op het laatste woonden.

Als vader stond hij bij elke thuiswedstrijd bij zijn zoons te kijken naar het voetbal. Tijdens de zondagse wandeling kwam er vaak een vliegtuig over en lagen er plotseling lollies op de grond. In 2005 werd een grote wens, een reis naar Lourdes, gemaakt.

Jan vond dat hij een goed leven heeft gehad, hij was trots op zijn lieve vrouw en kinderen, aangetrouwden, samenwonenden, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tot op het laatst helder van geest, heeft hij afscheid genomen van zijn gezin.

Wij danken familie, vrienden en bekenden voor hun belangstelling en medeleven.

*Dag lieve Jan, dag lieve pa,
dag lieve opa en overgrootvader.*

Annie, kinderen, klein -en achterklein kinderen.