



Moeder der Smarten.

Gedenk in uw gebeden

Elisabeth Gezina Pikkemaat

echtgenote van

JAN HENDRIK OLDE DUBBELINK,

geboren te Frenswegen (Nordhorn), 1 September 1911; na een gelukkig gezinsleven van elf jaren en na de geboorte van haar vijfde kind ziek geworden is zij, gesterkt door de heilige Sacramenten, de 9e Juli 1945 ontslapen te Oldenzaal en daar de 12e Juli begraven op het R.K. Kerkhof.

Zij was een flinke vrouw, die leefde uit het Geloof, die werkte en bad en altijd blijmoedig was;

zij sprak van niemand enig kwaad en verdroeg en vergaf het onrecht, dat men haar aandeed;

zij was hulpvaardig voor wie hulp nodig had;

zij was de kroon van haar man en voor haar kinderen de moeder, die zichzelf niet spaarde.

Dierbare Echtgenoot, zoek troost bij Hem, die de God van alle vertroosting is; Hij geeft na wenen en schreien weer blijdschap.

Lieve Kinderen, onschuldig nog, bidt met vader voor mij, die zoveel van u houdt.

Familie, vrienden en bureu, helpt mij door uw gebeden tot God.

Bij onzen lieven Heer bid ik voor u allen, dat wij elkaar weerzien in de hemel.

Goedertierenste God, geef haar op de voorbede van de heilige Elisabeth de eeuwige vrede en vreugde. Amen.

(Gebet der Kerk op 8 Juli)