

Een dankbare herinnering aan

JOHANNES HENDRIKUS PIKKEMAAT

echtgenoot van Maria Cecilia Beene.

Hij werd geboren te Lattrop op 2 januari 1898 en hij overleed op 29 september 1984 op 86 jarige leeftijd in het Verpleeghuis „Oldenhove” te Losser.

Op 3 oktober d.a.v. hebben wij tijdens een gezongen Requiem afscheid van hem genomen en daarna zijn lichaam te ruste gelegd op het parochiekerkhof te Lattrop.

Vader's pelgrimstocht is ten einde. Het is een welbesteed leven geweest, dat in het teken stond van dienstbaar zijn.

Als „meester” heeft hij meer dan 45 jaar lang zijn kennis overgedragen aan kinderen. Een man van weinig overbodige woorden en een wat gesloten karakter.

Het gezin stond bij hem voorop en hij heeft ondervonden, dat het leven niet altijd over rozen ging.

Hij stond aan de wieg van de toenmalige Boerenleenbank, behartigde de zaken van CA & VV en Wit Gele Kruis, maar vooral zette hij zich, naast de school, jarenlang in voor het zangkoor, hetgeen met een Pauselijke onderscheiding werd gehonoreerd.

Gelukkig heeft hij vele jaren, met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, van zijn welverdiende pensioen mogen genieten. Jammer was het, dat hij om gezondheidsredenen de laatste maanden thuis niet meer verzorgd kon worden.

Vader, wij die verder leven, zijn bedroefd om de leegte die er achter blijft, vooral voor moeder, die al haar liefdevolle zorgen aan u gegeven heeft, toen u zelf hulpbehoevend was geworden. Maar wij zijn tevens dankbaar voor hetgeen u voor ons gedaan en betekend hebt en in dezelfde vaste geloofsovertuiging die u eigen was in heel uw leven, zien wij door de dood heen het eeuwige leven, waarin al de aardse normen niet meer gelden en waarin alleen de verbondenheid met God van belang is. Zo leven wij voort in de zekerheid, dat u het eeuwige geluk is ten deel gevallen.

Voor uw bliken van medeleven bij het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader, betuigen wij U onze hartelijke dank.

M.C. Pikkemaat - Beene
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.

Lattrop, oktober 1984
Dorpsstraat 31.