



Ter dankbare herinnering aan

Margaretha Johanna Pilage

echtgenote van

Johannes Derksen.

Zij werd geboren te Coevorden 14 september 1912 en is overleden te Denekamp 11 maart 1979. De crematie te Usselo volgde op de uitvaartmis in de St. Nicolaaskerk te Denekamp 15 maart 1979.

Met dankbaarheid denken we terug aan de overledene, zoals zij haar taak vervulde in haar gezin, waar lief en leed samen werd gedeeld.

We gedenken haar als onze geliefde vrouw, moeder en oma, die voor ons heeft gezorgd en gewerkt zolang ze kon. Maar we hebben haar ook onze wederliefde mogen geven, toen ze ziek werd, toen ze in het bejaardenhuis en thuis een beroep moest doen op de verzorging en hulp van haar man en vele anderen. God de Heer van leven en dood heeft haar tot zich geroepen, nu haar levens-taak is volbracht.

Haar leven heeft ze in dienst gesteld van haar medemens in eenvoud en zorgende liefde. Vele tegenslagen heeft ze met name in de laatste jaren moeten verwerken. Ze was gehecht aan haar dierbaren en leefde met alles mee wat er om haar heen gebeurde. Ze bleef dankbaar voor de liefde die ze mocht geven en ontvangen.

Haar ziekte heeft ze geduldig verdragen, al was het geen eenvoudige opgave. Verlost uit haar lijden is ze binnengegaan in de eeuwige heerlijkheid bij God.

Mijne dierbaren, ik dank u allen voor uw liefde en zorg voor mij, vooral mijn lieve man.

Ook dank ik alle familie en kennissen voor hun vriendschap en meelevens.

Ik ben van u heengegaan, blijft goed voor elkaar en wilt mij niet vergeten in uw gebed en herinnering.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Voor uw blijken van medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder en oma zijn wij u zeer dankbaar.

J. Derksen
kinderen en kleinkinderen