



de zon scheen, de bloemen bloeiden,
de vogels floten en toen werd het stil.

Ter dankbare herinnering aan
Theodorus Johannes Pilage

echtgenoot van
Anna Maria Smoors.

Hij is op 22 december 1920 te Coevorden geboren. Gesterkt door de zalving der zieken overleed hij 4 augustus 1986 onverwacht te Overdinkel. Zijn crematie vond 8 augustus 1986 plaats te Usselo (Enschede) in het crematorium „Twente”.

Samen met zijn vrouw had hij een plezierige dag . . samen op familiebezoek, boodschappen doen en dan weer samen thuis . . en dan in een oogwenk is mijn man, onze vader en opa, familielid en buur niet meer in het land der levenden. Wij zijn diep getroffen door dit verlies en voelen ons beroofd van het liefste dat wij hadden.

Want hij was een bijzondere lieve man voor zijn vrouw met wie hij ruim 35 jaar gelukkig getrouwd was. Altijd stond hij voor zijn vrouw klaar. Samen deelden zij de vreugden en de lasten van het leven en wijdden zich met zorg en arbeid aan het welzijn van de kinderen. Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij als een vriend. Opperuimd en blij

ging hij met hen om. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben dit als zeer weldadig ervaren.

Graag bood hij zijn diensten aan eenieder die een beroep op hem deed.

Nu hij zo onverwacht van ons is heengegaan beseffen wij des te meer hoe wij zijn genegenheid en liefdevolle toewijding voor ons allen zullen missen.

Wij zijn daarom mijn man, onze vader en opa ó zo dankbaar voor alles wat hij voor ons betekende.

In onze onmacht en vertwijfeling bidden wij dat de Goede God zijn dienaar Theomoge opnemen in Zijn vreugde en dat wij, die achter blijven, kracht naar kruis mogen ontvangen.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

A. M. Pilage-Smoors
kinderen en kleinkinderen