



J. Janssens

GFCHKM

MOEDER VAN LIEFDE, VAN
SMART EN BARMHARTIGHEID,
BID VOOR ONS.

⟨300 dagen aflaat⟩

548 A

Cum appr. eccl.

Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden de ziel
van Zaliger

ANTONIUS PISANO

gewezen echtgenoot van
Henrica Gerritdina Braakhuis

Hij was geboren te Tubbergen 18 April 1880
en is voorzien van de H. Sacramenten der ster-
venden, overleden te Hertme 13 Sept. 1943 en
begraven aldaar 17 Sept.

Hij ruste in vrede!

In eenvoud is hij zijn weg gegaan en opzien heeft hij nooit gezocht. In taaie vasthoudendheid hield hij steeds stand op den eenmaal ingeslagen weg, en liet zich door niemand daarvan afbrengen. De tegenslagen der wereld heeft hij wel gevoeld en de last des levens soms zwaar moeten dragen. Maar hij deed ongemerkt zijn werk en trok er stug en stoer steeds weer op uit, door weer en wind, zich niets ontziende. Zoo is hij ziek geworden, maar wilde van geen dokter weten, tot ten laatste zijn krachten hem geheel begaven en er geen hulp meer mogelijk was. Zoo heeft hij een lang ziekbed gehad en is zachtjes weggeteerd tot de dood hem verlost uit zijn lijden.

Geliefde echtgenote, innig heb ik u liefgehad, meer dan ik uitsprak en hartelijk dank ik u voor al uw goede zorgen en rusteloos werken. God vergelde het u,

Geliefde zoon, houd uw moeder altijd in eere en luister naar haar lessen; doe je best en blijf voor mij bidden.

Dierbare broers en zusters en familie vergeet mij niet, vooral gij, priester, gedenk mij aan het altaar.

Buren en kennissen vaartwel en bidt voor mij.

Lieve Jesus, barmhartigheid. (300 dg. afl.)
