



In dankbare herinnering aan

GERARD PISANO

echtgenoot van

Annie Pisano-Disselhorst

Hij werd geboren 25 februari 1924 te Hertme. Gesterkt door de Sacramenten der Zieken is hij op zaterdag 17 juni 1995, in het bijzijn van zijn gezin, te Hertme overleden. Op 21 juni d.a.v. hebben we hem herdacht in de gezongen uitvaartdienst in de parochiekerk St. Stephanus. Daarna hebben we hem te ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Pa genoot met ma van zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn gezin was alles voor hem. Hij wenste geen luxe en hield niet van uitgaan. 's Avonds na het werk was hij het liefst thuis en keek dan graag TV. Echte hobby's had hij niet. Zijn werk was zijn hobby en daarnaast was pa graag bezig rondom het huis in de tuin met kippen en geiten.

Pa, die op 25-jarige leeftijd al beide ouders moest missen, kende werkdagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Vanaf 5 september 1993, toen hij voor een longoperatie werd opgenomen in het ziekenhuis te Hengelo,

moest hij het bezorgen van boodschappen na 54 jaar noodgedwongen minder maken. Pa kon zijn klantenkring, met de nodige contacten, maar moeilijk missen. Het deed hem dan ook goed dat velen ons „de boodschappen bleven gunnen”.

Na de nodige behandelingen, najaar 1994, zag pa het leven weer van de positieve kant. Hij kocht een nieuwe auto en knipte zelfs weer met plezier zijn 50 meter lange heg.

Pa heeft zijn ziekte aanvaard, zoals hij kon zeggen: „het kan allemaal nog wel weer goed komen en anders moet het dit voor mij zijn!” Hij was een stil en gelovig mens.

Voor uw blijk van belangstelling tijdens zijn ziekte en voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man, onze lieve pa en opa, zeggen wij u oprechte dank.

*Annie Pisano-Disselhorst
Henriëtte
John en Marita
Sabrina en Chiron
Mieke en Zeno
Anne*

Hertme, juni 1995