



Ter gedachtenis aan

NATASCHA PISANO

ons lief dochtertje en zusje voor wie wij slechts twee jaar en negen maanden mochten zorgen. Wij hebben haar, geheiligd door de H.H. Sacramenten van Doopsel en Vormsel, aan O.L. Heer teruggegeven op 9 februari 1974 en haar na de Engelenmis te ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Deurningen op 13 februari 1974

Natascha, ons meisje,
nu ben je daar boven
om met alle Engelen
de Heer blij te loven.

Wij moesten je afstaan
- begrijpen het niet -
je ziekte en sterven
deed ons veel verdriet.

Blijf steeds aan ons denken
en bid tot de Heer
voor ons en Ragonda:
eens zien we je weer.