

*Wij staren zwijgend in de nacht,
in deernis om elkaars gemis,
het hart dat hunkerend verwacht
wat zoozéér onbereikbaar is.*

Ida G.M. Gerhardt

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa

Klaas Pit

Geertje Pit - Bennink
*kinderen en
kleinkinderen*

Losser, februari 1998