



Wat je voor ons
betekende
vergeten we nooit



Voor uw bliken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader, betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
W. A. Pitzalis - Rutgers

Enschede, maart 1987.

†

Wij gedenken in onze gebeden vol dankbaarheid

Fausto Pitzalis

geboren te Suni (Italië) 4 jan. 1936
echtgenoot van
Wilhelmina Anna Rutgers

Na een vrij kort ziekbed overleden te Enschede 17 maart 1987.

De crematieplechtigheid werd gehouden 23 maart d.a.v. te Usselo (gem. Enschede).

Zijn plotselinge dood ervaren wij als een pijnlijk verlies. Hoe verdrietig we ook zijn, we denken graag aan hem terug, dankbaar voor wat hij ons in het leven heeft gegeven. Hij was een stille man en hield veel van zijn vrouw en zijn kinderen.

± 30 jaar geleden is hij hier in Nederland gekomen, werkte eerst enkele jaren in de mijnen in Limburg, daarna in Duitsland en na verloop van tijd is hij hier in Enschede gekomen, waar hij moeder ontmoette, waarmee hij langer dan 25 jaar een gelukkig huwelijk heeft gehad.

Wij geloven en vertrouwen, dat onze goede vader opgegaan is naar 't Hemels Vaderhuis.

Hij ruste in vrede.