



*Alles
is
volbracht.*

Een dankbare herinnering aan

Bernard Hendrik Plageman

weduwnaar van
Maria Jozepha Roelink

Hij werd geboren te Losser op
15 september 1915 en overleed op
30 augustus 1997.

Wij hebben hem, na een
Eucharistieviering in de Martinuskerk te
Losser, naar het crematorium in Usselo
begeleid.

Een man die zijn gezin voorop stelde, tot
in de puntjes op de hoogte was van het
wel en wee van zijn kinderen en kleinkin-
deren.

Een man van traditie en gezelligheid, die
niet vergat om met het hele gezin via een
feestje de banden te verstevigen.

Het verlies van zijn vrouw was voor hem
een grote schok, die hij nooit geheel te
boven is gekomen.

De moed heeft hij echter nooit verloren.
Hij was een man van karakter en inzet,
en had eerlijkheid hoog in het vaandel.

Tot op het laatst was hij geïnteresseerd
in de dagelijkse dingen van het leven, on-
danks dat zijn gezondheid achteruit ging.
Kaarten en bijarten in het stamcafé was
zijn grote hobby.

Na een zware operatie leek het de goede
kant op te gaan, maar het mocht helaas
niet zo zijn.

Hij leefde als een diepgelovige man, Dat
hij nu leven mag in de Liefde en Vreugde
van God.

Pa, opa, bedankt voor alles!

Voor de blijken van belangstelling en me-
deleven door u betoond na het overlijden
van onze vader, schoonvader en opa be-
tuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen