



G. RENI

F&P.GROEN.VENLO

H. JOZEF,
PATROON VAN DE STERVENDEN,
BID VOOR ONS

GEDENKT IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN ZALIGER

Adelheid Cath. Plaggenborg

geboren te Spanbroek 4 December 1881
voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster-
venden overleden te Groesbeek 2 Februari
1951 en 5 Febr. d.o.v. begraven op het
R.K. kerkhof, Kloosterstraat, te Groesbeek.

Het grootste deel van haar leven heeft zij als een plichtsgetrouwe en voorbeeldige onderwijzeres gezorgd voor de opvoeding van de jeugd, zodat met recht van haar gezegd kan worden: „Zij, die velen onder-richt hebben, zullen schitteren als sterren aan het uitspansel, hun nagedachtenis zal in ere blijven”. „Groot zullen bij de Heer de verdiensten zijn van hen, die de opvoeding van anderen hebben behartigd”.

Zalig de zuiveren van harte, want ze zullen God zien.

Zij was een voorbeeld van deugd en godsdienstzin en plichtsbetrachting; zij was de vreugde van haar omgeving en zij stond bij iedereen in achting omdat zij door haar beminnelijkheid en voorkomendheid overal vrienden vond.

Dierbare zusters en familieleden, ik dank U voor uw liefdevolle zorgen en voor uw vriendschap die bestendig moge blijven door wederzijds gebed, totdat wij elkaar weerzien in de hemel.

Eerw. Heerneefs, wilt aan mij denken in het memento der H. Mis.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID.

Begraafenis-onderneming H. v. d. Horst — Groesbeek