





In dankbare herinnering aan

## Gerardus Plas

Gerardus Plas is op 26 februari 1921 in Coevorden geboren en stierf in Hardenberg op 25 juli 1994.

Op 29 juli hebben we in een plechtige Uitvaartviering in zijn parochiekerk St. Willibrord in Coevorden afscheid van hem genomen en hem begeleid naar het crematorium in Emmen.

Gerrit Plas zijn hart ging uit naar de boerderij; in de natuur en bij de dieren voelde hij zich op z'n gemak en dit zou zijn hele leven lang zo blijven.

Jarenlang heeft hij gewerkt bij de ABTB tot de ziekte Cara hem trof en hij bij de Wagenbouw in Coevorden kwam te werken; ook daar zou hij meer dan twintig jaar blijven.

Je plicht doen - stond bij hem voorop en hij verlangde dat ook van anderen en van zijn echtgenote en kinderen. Zo is hem deze spreuk op het lijf geschreven: "*Werken en plicht bepaalden in alles zijn gezicht*".

Gerrit kon wel gemakkelijk contacten leggen, maar z'n echte gevoelens hield hij voor zichzelf, maar wanneer anderen een beroep op hem deden, stond hij klaar en kon je op hem rekenen. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hem en vooral ook de laatste weken niet, toen hij uit zijn vertrouwde omgeving weg moest en toen hij maandagmorgen 25 juli 1994 het Sacrament der Zieken heeft ontvangen, heeft hij heel snel daarna zijn leven terug kunnen geven aan zijn Schepper.

We zullen hem missen, maar voelen ons getroost omdat we weten dat hij, bevrijd van benauwdheid, onzekerheid en pijn, nu gelukkig en geborgen is bij God.

*We zullen hem nooit vergeten!*

De afgelopen dagen mochten wij van u vele blijken van medeleven ontvangen.

Wij zijn u daar erkentelijk voor en willen u daarvoor danken.

**E. G. PLAS-ROHLING**  
kinderen en kleinkinderen