

GROOT
IS UW
LOON
IN DE
HEMEL



In dankbare herinnering aan

ELISABETH ALIDA MARIA v.d. PLAS

echtgenote van

WILLEM DE BOER

moeder van Henk, Huub, Erna en Wim.

Geboren te Enschede, 21 nov. 1926;
overleed zij, voorzien van het Sacra-
ment der zieken, te Enschede 22 au-
gustus 1981, waarna crematie plaats-
vond te Usselo op 26 augustus d.a.v.

Met grote bewondering en dankbaar-
heid denken wij aan onze lieve vrouw
en moeder.

Zij was een vrouw die zichzelf weg-
cijferde en volkomen opging in haar
gezin. — Ook tijdens haar langdurige
ziekte heeft ze nooit geklaagd, omdat
ze anderen niet met haar zorgen en
verdriet wilde belasten.

Ze heeft vooral veel geleden, omdat
ze niet begreep, waarom ze deze lij-
densweg moest gaan, waarom ze al
zo vroeg zou moeten sterven.

Ze hing aan het leven, had nog zo-
veel plannen voor de toekomst, maar
het heeft niet zo mogen zijn.
Angst om te sterven had ze niet, maar
wel om haar man en kinderen te moe-
ten verlaten. Tenslotte moe gestreden
gaf zij zich over aan Gods Wil.

Moge God haar vrede en vreugde
geven.

Voor Uw bliken van medeleven, die
U hebt betoond tijdens haar ziekte en
na het overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder en oma, betuigen wij
u onze oprechte dank.

W. de Boer en kinderen