





Gedenk in uw gebeden

Theresia Gesina Geertjes-Plasz

* 04-04-1920

† 09-02-2002

Trees werd geboren te Liedern-Werth in Duitsland en groeide op als jongste in een gezin van vier kinderen. Na haar schooltijd leerde ze koken in een ziekenhuis en kwam te werken bij een barones als hulp in de huishouding.

Tijdens de vakantie ging ze wel eens naar familie in Klazienaveen. Daar ontmoette ze Jan Geertjes met wie ze in 1958 trouwde.

In Klazienaveen werd Margareth geboren.

Ons gezin heeft gewoond in Klazienaveen, Emmer-Compasuum, Schoonebeek en uiteindelijk sinds 1979 in Nieuw-Amsterdam. Trees was een fijne en flinke vrouw voor Jan. Helaas kon ze niet altijd wat ze graag wilde, want ze was niet zo sterk

Ze was ook een lieve moeder die Margareth vol onvergetelijke zorgzaamheid heeft omringd.

Trees las graag - zowel Nederlands als Duits.

Ze was ook een gelovige vrouw en zolang ze het nog kon opbrengen, een trouwe kerkganger.

Na 1992 namen haar lichamelijke en geestelijke vermogens dusdanig af dat ze in 1996 moest verhuizen naar "De Weegbree" in Klazienaveen. Daar is ze goed verzorgd.

Op 5 februari ontving ze de ziekenzalving. Vier dagen later overleed ze. We hebben voor haar gebeden in de kerk van "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen" te Erica op 13 februari en vervolgens haar lichaam te rusten gelegd.

Dat ze nu voorgoed gelukkig bij God mag zijn, met wie ze nauw verbonden leefde en bij al haar dierbaren die haar zijn voorgedaan in geloof, hoop en liefde.

Fijn dat u met ons meeleeft.

De familie