



Ter nagedachtenis aan

BERNARD HENDERIK PLATENKAMP

Hij werd geboren te Zenderen op 8 augustus 1915 en hij overleed in "De Jan Lucaskamp" te Delden op 4 augustus 1998 op bijna 83-jarige leeftijd. Op zijn geboortedag is hij te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Zenderen.

In zijn jonge jaren heeft Bernard veel beroepen uitgeoefend. Van fabrieksarbeider, bruggenbouwer tot boerenknecht. Hij was de laatste 30 jaar tot aan zijn pensioen opperman. Dit was hij met veel toewijding en verstand van zaken.

Bernard was een man die met heel zijn hart aan Zenderen verknocht was, hij kwam niet vaak met zijn brommertje buiten de grenzen van Zenderen, of het moest echt niet anders kunnen. In zijn goede jaren heeft hij veel voor de Zenderse voetbalvereniging betekend, uren heeft hij daar doorgebracht en zich erg nuttig gemaakt voor Z. V.

Het was geen man van veel woorden, gevoelens uitte hij niet. Op goede momenten kon hij geestig moppen vertellen. Bernard genoot van de kleine

dingen, een kaartje leggen, een borreltje en lekker eten. Het buitenleven en de honden waren hem lief.

Toen hij langzamerhand minder goed kon en steeds meer verzorging nodig had werd de druk thuis te zwaar, waar hij vanaf zijn geboorte geleefd en gewerkt heeft, samen met zijn broer Henderik en het gezin. Hij is toen liefdevol in "De Jan Lucaskamp" opgenomen waar hij maar kort -een klein half jaar- van de goede verzorging genoten heeft.

Het leek nog niet dat het zo snel zou gaan, maar de laatste week ging het niet meer. Hij had geen kracht meer, pijn had hij niet. Zijn geest was nog helder maar zijn lichaam was op. Vredig en rustig is hij ingeslapen, temidden van zijn familieleden, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken.

Moge hij nu rusten in vrede, in Gods vaderhuis en dat hij de vreugde mag vinden in het aanschouwen van zijn heerlijkheid.

Heer geef hem de eeuwige rust.

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Platenkamp