



In dankbaarheid gedenken wij

HENDRIK JOHAN PLATENKAMP

echtgenoot van Agnes Tjihuis

Hij werd geboren op 24 mei 1917, te Zenderen. Na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken is hij overleden op 10 januari 1999. Na een plechtige uitvaart hebben wij op 14 januari zijn lichaam te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te Zenderen.

Vader is geboren op de plek waar hij ook is overleden. Samen met zijn ouders en twee broers heeft hij hier vele jaren gewoond. Hij trouwde zelf op latere leeftijd en samen met zijn vrouw kreeg hij 8 kinderen en 14 kleinkinderen. Voor zo'n groot gezin moest natuurlijk hard gewerkt worden. Dat betekende 's morgens om half vijf opstaan om naar zijn werk bij de P.T.T. te gaan. Op het fietsje naar Borne om de post te bezorgen. De laatste jaren bracht hij de post in Zenderen rond. Deze jaren waren hem zeer dierbaar. Want hij was altijd erg betrokken bij het wel en wee van de Zenderenaren. Daarom kwam er in de jaren na zijn pensionering altijd de vraag: "Is er nog nieuws in Zenderen". Is er nog wat gebeurd? Als je dan ontkennend antwoordde schudde hij zijn hoofd alsof hij daarmee wou zeggen: hoe kan dat nou? Er gebeurt toch altijd wel iets.

Hij leidde zelf een sober en eenvoudig leven, samen met zijn vrouw. Voor zijn kinderen was niets hem te veel. Alles kon je van hem krijgen. Ook de kleinkinderen waren hem erg dierbaar. Trots was je op je drieling en later op de tweeling. Je mocht daar graag mee pronken. De kusjes van de kleinkinderen nam hij graag in ontvangst. Hij zei dan wel niet veel maar de glimlach om zijn mond zei meer dan genoeg. Altijd kon hij zijn kleinkinderen niet meer helemaal volgen, vooral niet op het gebied van kleding, make-up en haardracht.

Vader kon erg genieten van de kleine dingen. Een kopje koffie, een sigaret en 's avonds een borreltje. Het liefst had hij veel mensen om zich heen. Dan was hij een zeer tevreden mens. De vele koppen koffie die moeder gezet heeft zijn niet te tellen. Maar met de koffiedrinkers daar was hij altijd erg blij mee. Vader kon zelf goed vertellen, maar hij kon ook goed luisteren. Gelukkig kreeg hij veel bezoek van familie, burens en vele kennissen. Dit deed hem zeer goed.

Na zijn pensionering mocht hij nog vele jaren genieten van een redelijk goede gezondheid. Hij was dan ook nog vele jaren druk op het land. Vooral de aardappels hadden bij hem de eerste prioriteit. Hij had het er in februari al over dat straks de aardappels gepoot moesten worden. Dat is pas in april maar zo deed hij altijd. Een beetje drijven en op tijd alles regelen en alles veel te vroeg klaar hebben staan. En het liefst haalde hij ze er in juli al weer uit.

Vader had altijd veel uitdrukkingen en gezegdes. Die we zeker in onze gesprekken terug zullen horen en herhalen. Zijn humor heeft hij tot het laatst toe bewaard. Zo ziek als hij ook was.

De dag dat vader te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, sloeg in als een bom. In de afgelopen drie maand is er dan ook heel veel gebeurd. Allemaal hebben we je bijgestaan in deze moeilijke tijden. Met veel liefde en zorg en zelfs humor. Zwaar was het voor hem dat zo kort na het verlies van zijn broer Bernhard nu ook zijn broer Gradus voor hem overleed. Daar had hij niet op gerekend. Dat deed hem veel verdriet. Nu zijn ze alle drie weer samen. Voor ons een zwaar gemis. Maar we hopen dat je nu de rust gevonden hebt waar je zo hevig naar verlangde.

Voor uw medeleven bij de ziekte en het overlijden van mijn dierbare man, vader en opa zeggen wij u onze welgemeende dank.

Familie Platenkamp