





Een dankbare herinnering aan

## Jan Platenkamp

weduwnaar van Rika Nollen

Geboren op 12 oktober 1909 te Borne, overleden op 11 december 1996 in zijn vertrouwde omgeving te Bornerbroek. Op 14 december hebben we hem begraven bij moeder op het kerkhof te Bornerbroek.

Vele herinneringen komen bij ons boven nu wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader, opa en overgrootvader. Na een arbeidzaam leven en in goede gezondheid heeft hij nog vele jaren met volle teugen genoten van zijn pensioen. Door zijn vele hobby's kon hij de dagen prima invullen, onder andere met tuinieren en met het fokken van konijnen.

's Avonds genoot hij, samen met moeder, door bij de kinderen en kleinkinderen te zijn, of door een kaartje te leggen.

Vader heeft vele jaren gezongen in het kerkkoor; nu zingen wij hem toe:

“In Paradisum deducant te Angeli.”

Zijn laatste avond heeft hij met al zijn kinderen doorgebracht onder het genot van een borreltje en een sigaartje.

Bij het afscheid waren zijn laatste woorden:

“Vandaag is het mijn beurt van uitslapen.”

Wij hopen dat hij mag rusten in vrede.

Vader, bedankt voor alles.