



IN MEMORIAM

„Laat de kleinen tot Mij komen“
(Marc. 10: 14).

Ter vrome en dankbare gedachtenis aan

ALBERT PLATVOET,

Weduwnaar van

BERENDINA HERMINA VOSSEBELD.

Hij werd 18 April 1884 te Enschede geboren. Na een gelukkige en gezegende echtvereniging van 34 jaar, ontsliep hij, gesterkt door de Genademiddelen der H Kerk, in de vrede van Christus in het St. Jozef-rusthuis te Delden 12 Maart 1955. Zijn lichaam werd 15 Maart te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Enschede, waar het de verrijzenis ten eeuwigen leven wacht.



Zijn oer-degelyk geloof was zijn eer en zijn trots. Man van stoere werk- en wilskracht, leefde en zwoegde hij voor de versteviging en opbloei van zijn bedrijf, maar niet minder voor de degelijke godsdienstige opvoeding van zijn kinderen. Met liefhebbertijen hield hij zich niet op. Maar aan één werk offerde hij al zijn beschikbare tijd: de Kinderbescherming, waarvan hij

jarenlang, tot aan zijn dood de actieve voorzitter was. Geen moeite was hem te veel, waar het gold de verzorging van het verlaten, onverzorgde kind. Voor zijn gestadige toewijding, voor zijn belangeloze behartiging van dat edel liefdewerk, mocht hij dan ook welverdiend het Erekrus „Pro Ecclesia et Pontifice“ ontvangen.

Moge de Goddelijke Kindervriend hem thans ervoor belonen met de eeuwige heerlijkheid in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.).

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.).