

Bid voor de Ziel van Zaliger
Gerardus Antonius Platvoet,
echtgenoot van

Hermina Geziena Rosens,
geboren te Oldenzaal 29 November
1881 overleden, voorzien van de H.H.
Sacramenten der Stervenden, te Olden-
zaal den 4 Juli 1942 en den 7en Juli
d.a.v. begraven op het R. K. Kerkhof
van Oldenzaal.

Hij was een eenvoudig en oprecht man, die niet werd aangetrokken door de ijdelheid der wereld, die niet de lof der menschen zocht, maar door ware godsvrucht en door de vervulling zijner plichten zich het welgevalen van God poogde waardig te maken. Zoo hebben wij hem gekend, geen vrees daarom op zijn sterfbed. Vol vertrouwen is hij opgegaan tot zijn Heer en Koning, Die ook zeker zijn loon zal zijn in eeuwigheid. Laten wij hem echter blijven gedenken in onze gebeden overtuigd, dat hij ook onze voorspreker zal zijn bij God.

Zoete Jesus, geef aan Uwen dienaar Gerardus, die U bemind en gediend heeft op aarde deel in Uwe heerlijkheid.

Onze Vader — Wees Gegroet
R. I. P.