

'n Fijne en dankbare herinnering aan

HENDRIKUS LAMBERTUS GERHARDUS  
PLATVOET

weduwnaar van  
W. G. M. SESSINK

Hij werd geboren te Oldenzaal op 15 november 1907. Na een kortstondige ziekte overleed hij, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in het Streekziekenhuis te Oldenzaal op

13 maart 1987.

Bij zijn afscheid vierden wij de Eucharistie in de H. Drieëenhedskerk te Oldenzaal, waarna de begrafenis volgde op het kerkhof aldaar.

Voor Uw belangstelling en medeleven ondervonden bij het overlijden van onze vader en opa zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Platvoet  
Oldenzaal, maart 1987

Vader was rechtvaardig en wijs.

Hij heeft vrouw, kinderen, kleinkinderen en vele anderen liefgehad.

Is hartverwarmend en dankbaar geweest.

Heeft gelachen en gehuild,

gehoopt en gewanhoopt.

Heeft veel pijn geleden.

Heeft veel mensen vreugde gebracht met zijn muzikale gaven.

Heeft geleefd met hart en ziel voor hen die hem dierbaar waren.

Zijn wens is vervuld, is terug bij zijn vrouw.

Heeft zijn strijd gestreden.

Bedankt lieve vader en opa voor al het goeds dat U heeft gegeven.

Rust in vrede.