



In dankbare herinnering aan  
onze lieve vrouw, moeder en oma

**HERMINA GEZINA PLATVOET**

echtgenote van

**HENDRIKUS ANTONIUS WESSELS**

Geboren 16 juni 1920 te Oldenzaal, na een ernstige ziekte overleden, zaterdag 24 maart 1984 te Oldenzaal, nog voorzien van het heilig Oliesel.

De plechtige uitvaart vond plaats op woensdag 28 maart in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, waarna de crematie volgde te Usselo.

\*\*\*

Haar ziekte van de laatste jaren, met alle onzekerheid van dien, viel haar erg zwaar en deed ons veel verdriet. Veel heeft ze alleen moeten verwerken, ook al omdat ze zich niet

gemakkelijk kon uiten. Ondanks dit alles toonde ze veel aandacht voor ons en voor de kleinkinderen. Ze was diep gelovig en had groot vertrouwen in God onze Vader. Dagelijks bad ze tot de H. Plechelmus en het deed haar pijn dat ze het laatste jaar niet meer naar de kerk kon.

Ze was een lieve vrouw, een goede moeder en een fijne oma.

Wij danken haar voor haar goede voorbeeld en haar liefde.

“Als God ons thuis brengt uit  
onze balingschap, dat zal  
een troost zijn.”

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u hierbij onze oprechte dank.

H.A. Wessels  
kinderen en kleinkinderen.