

Als een kaars  
smelt ons  
leven weg  
voor het  
aanschijn  
des Heren



Ter dankbare herinnering aan  
JOHANNES JOZEF PLATVOET

echtgenoot van

Johanna Berendina Antonia ter Beke

Hij werd 13 febr, 1913 te Oldenzaal geboren. Op 18 juni 1971 is hij te Oldenzaal overleden. Zijn lichaam hebben we op 22 juni 1971 na de H. Mis van Uitvaart in de St. Plechelmusbasiliek begraven op het kerkhof te Oldenzaal. Met ons ziet hij verlangend uit naar de nieuwe Verrijzenismorgen.

Dierbare vrouw, ruim 25 jaar geleden mochten we elkaar in liefde leren kennen. Op 27 juli 1946 hebben we voor het altaar aan elkaar liefde en trouw beloofd voor het leven. Deze opgave hebben we beiden steeds met vreugde vervuld. In ons huwelijk hebben we nog beter begrepen, dat we echt voor elkaar bestemd waren om lief en leed samen te dragen. We waren al druk bezig om ons zilveren huwelijksfeest voor te bereiden. En nú komt deze breuk.

Vader was een goed mens en een zorgzame huisvader; hij was voor zichzelf met weinig tevreden. Hij klaagde nooit en wilde liever pijn en ziekte alleen dragen dan anderen daarmee lastig te vallen. Naast zijn dagelijks werk bij Gelderman heeft hij ruim 40 jaar met toewijding zich thuisgevoeld bij de St. Jozef-harmonie. De laatste jaren dwong zijn gezondheid hiermee op te houden.

Dierbare vrouw, ik weet, dat mijn heengaan voor U erg pijnlijk is. U had gehoopt dat ik nog vele jaren een steun voor U mocht zijn in Uw gebrekkig gaan. Mijn heengaan is van Godswege. Ik hield echt van U en van onze beide kinderen Gerda en Jan. Zoek nú Uw troost bij hen. Zij hebben het goede van ons overgenomen. Nu God mij geroepen heeft, bid ik vol vertrouwen: Heer, niet mijn wil maar Uw wil geschiede." Amen.

Voor de bewijzen van deelneming, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader zeggen wij U onze

hartelijke dank.

Familie PLATVOET-TER BEKE

Oldenzaal, juni 1971  
Huurnestraat 64.