



*Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij in de mooie tijd
Toen ik alles nog kon.*

In liefdevolle herinnering aan

Herman Plecht

* 13 november 1928 † 20 maart 2011

Herman werd geboren in Hasselo en groeide op in een liefdevol gezin. In 1959 trouwde hij met Leny en gingen zij samen op de boerderij wonen. Hun huwelijk werd bekroond met 4 kinderen. Helaas moest hij afstand doen van zijn geliefde boerderij en dieren. Dit heeft hem veel verdriet gedaan.

Bij de gemeente Hengelo vond hij een nieuwe baan en hier heeft hij altijd met plezier gewerkt. Veel tijd bracht hij samen met Leny door in hun tuin, die er altijd perfect bij lag.

Ook genoot hij enorm van zijn 9 kleinkinderen. Na het overlijden van zijn lieve vrouw Leny, vond hij het leven steeds zwaarder worden. Toen 4 weken geleden het bericht kwam dat hij ongeneeslijk ziek was, ging hij lichamelijk hard achteruit.

Toch nog onverwacht kwam het moment dat we afscheid van hem moesten nemen.

We kunnen ons nog niet goed voorstellen, dat zijn vertrouwde plek in huis voortaan leeg zal zijn.

Het doet ons verdriet hem en het ouderlijk huis te moeten missen. Het troost ons dat jouw laatste wens, om thuis te sterven en weer samen met ma te zijn, in vervulling is gegaan.

*“Achter tranen van verdriet,
Schuilt de glimlach van herinnering.....”*

Wij danken iedereen voor de steun, de zorg, het medeleven en de aanwezigheid.

Kinderen en kleinkinderen.