



Bernardus Joannes Plegt

werd 2 februari 1894 te Langeveen geboren en dezelfde dag door het Heilig Doopsel opgenomen in Christus' Kerk.

Geroepen tot het priesterschap studeerde hij aan het Klein Seminarie te Culemborg en het Groot Seminarie te Rijsenburg. Op 15 augustus 1919 werd hij in de Kathedraal te Utrecht tot priester gewijd

Achtereenvolgens diende hij ruim 44 jaren de Utrechtse Kerk; als Kapelaan in Loil, Hooglanderveen, Velp en te Oldenzaal aan de St. Antoniusparochie; als Pastoor in Kockengen en in Oldenzaal aan de Drieëenheidsparochie.

Met groot geloof, in ernstige trouw aan de hem opgedragen priesterlijke taak heeft hij God en de mensen gediend.

De kracht voor zijn ijver vond hij in de liefde voor de mensen, hem door God toevertrouwd.

De vruchtbaarheid van zijn werk moge verklaard worden door de ernst en zorgvuldigheid, waarmede hij zijn dagelijkse gebeden verrichtte en de grote zorg waarmede hij altijd zijn werk voorbereidde, met name ook voor de Eerw. Zusters van Bethlehem.

Door zijn moeilijk te evenaren gastvrijheid was zijn persoon en zijn pastorie een middelpunt voor vele priesters en leken.

Enige maanden geleden greep een ernstige ziekte hem aan. Noch hij zelf, noch zijn omgeving en vrienden hadden verwacht, dat hij zó spoedig zou sterven.

Lichamelijk geheel ondermijnd overleed hij, gesterkt door de H. Sacramenten voor de Zieken, op woensdag 15 januari 1964

Zaterdag 18 januari werd, na de plechtige Uitvaart te midden van zijn parochianen, waaraan hij zo gehecht was, zijn lichaam ter eeuwige opstanding te ruste gelegd op het Katholieke Kerkhof.

Hij ruste in vrede.