



Als een kaars,
smelt ons
leven weg
voor het
aanschijn
des Heren

Ter nagedachtenis aan
GEERTRUIDA SUSANNA PLEGT

Zij werd geboren 5 februari 1882 te Langeveen en overleed 18 mei 1977 te Enschede. Wij hebben haar lichaam begraven op 21 mei d.a.v. op het r.k. kerkhof te Oldenzaal.

Een lang leven van dienstbaarheid aan het welzijn van anderen was haar lot. Reeds op vrij jeugdige leeftijd werd haar gevraagd voor twee kinderen in het gezin van haar broer de moeder te vervangen, en daar heeft zij meer dan een halve eeuw van haar leven doorgebracht zorgend en dienend. Zij moest daar aan het sterfbed staan van haar meest geliefde pleegkind, de jongste zoon. Jaren na dit verlies, dat haar diep getroffen heeft, nam zij weer de zorg op voor een zeer jong, moederloos geworden kind, uit het gezin van een andere broer.

Zo gezien heeft zij de zorgen en het verdriet van het moederschap gekend, meer dan de vreugden. Haar leven als zeer jonge vrouw had al spoedig een wending genomen die zij zich voordien niet gedacht heeft en zeer zeker nooit gewenst zal hebben. Begrijpelijk is dat in latere jaren soms gevoelens van een zekere teleurstelling bij haar naar boven kwamen, want zij heeft zeer zeker naar de warmte van een eigen gezinsleven verlangd.

Mocht het grote geluk niet voor haar zijn weggelegd, heel veel kleine vreugden heeft zij be-

leefd aan de zonnzijde van het katholicisme van de vorige en voor-vorige generatie, met zijn kerkelijke vieringen, met Lourdes, Lisieux en Kevelaer, met de Elisabethvereniging en de Missienaakring, kortom met heel de romantiek van het toenmalige rijke roomse leven. En dat alles, omdat zij op een radicale, totalitaire wijze haar geloof beleefde. Op tachtig-jarige leeftijd vroeg zij eens tijdens een autotochtje: „In wat voor parochie zijn we nu?” Wij hopen dat zij thans in de grote parochie hierboven eindelijk haar volle geluk zal ervaren.

Voor uw blijk van medeleven bij het overlijden van onze geliefde tante, zeggen wij u onze hartelijke dank

Familie Plegt

mei 1977