



Gedenk in uw gebed

*Gerardus Plegt*

echtgenoot van

JOHANNA HULSKOTTE

Geboren 5 Aug. 1882 overleed hij, na een geduldig aanvaard lijden, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, te Weerselo op 20 October 1954. Op 23 October werd zijn lichaam te rnsste gelegd op de R. K. Begraafplaats te Weerselo

---

Geduld, berusting, overgave aan Gods Wil, kunnen grote offervaardigheid vragen van de mens die van nature aan 't leven hecht. Maar als de mens heeft leren berusten, als hij alles kan overlaten aan zijn Vader in de hemel, dan wordt zijn leven rijk en voorbeeldig. In Christus dienst dragen we een kruis nooit te vergeefs; want dezelfde God die de beproeving verzendt, geeft ook die geheimzinnige sterke kracht, die alles kan. Het leven van hem, die nu van ons is heengegaan stond de laatste jaren in het teken van het kruis en van de beproeving. Dit kruis werd aanvaard. En de beproeving heeft zijn Godsvertrouwen nooit doen wankelen.

Een grote troost moet voor hem geweest zijn de toegewijde liefde, de alles gevende en opofferende zorg van zijn vrouw. Vertrouwvol durven wij daarom bidden, dat God hem een groot geluk en een diepe vrede zal schenken.

Onze Vader — Wees gegroet