



Rust  
in  
Vrede

Ter vrome nagedachtenis aan mijn lieve man en onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

### **HENDRIKUS HERMANNUS PLEGT**

Lid van de Broederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer.

Hij werd geboren te Langeveen 1 juni 1896 en trad 8 juni 1922 in het huwelijk met

**GEZINA PAUS**

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren: vier dochters en drie zoons, waarvan één reeds vroegtijdig overleed. Als opa verheugde hij zich over twaalf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Op woensdagmorgen 21 juli 1976, na zijn dagelijks kerkbezoek thuis gekomen, werd hij plotseling onwel en werd, voorzien van de H.H. Sacramenten in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Almelo opgenomen, waar hij tegen middernacht overleed. Maandag 26 juli d.o.v. hebben wij zijn lichaam aan de schoot der aarde toevertrouwd op het R.K. Kerkhof te Langeveen, waar het wacht op de verheerlijking der verrijzenis.

Ondanks zijn hoge leeftijd was hij van de vroege morgen tot de late avond werkzaam. Voor zichzelf vroeg hij niets. Zijn vrouw en kinderen waren hem alles. Hun geluk was zijn geluk. Dat leerde hij van zijn ouders die zich ondanks de hardheid

van het toenmaalse leven wisten staande te houden door hun vertrouwen op God. Daarom werd ook hij een man met een diepe geloofsovertuiging en godsdienstzin, voor wie de oude kerk- en geloofstraditie heilig was. Kenmerkend was ook zijn bijzondere devotie tot O.L. Vrouw van Kevelaer, waar hij minstens twee keer per jaar naar toeging en zijn verering voor de H. Antonius, die zijn bijzondere vriend was.

Plotseling is vader en opa van ons heengegaan. Hoewel bedroefd danken wij God voor alles wat hij voor ons geweest is. Wij kunnen hem niet beter in ere houden dan zijn voorbeeld na te volgen.

Wij bidden dat de goede God hem door de voorspraak van O.L. Vrouw van Kevelaer en St. Antonius moge opnemen in de heerlijkheid van Christus en de gemeenschap der heiligen en dat wij allen eens weer met hem verenigd mogen zijn.

Lieve vrouw. Dank voor al je liefde en trouw. Onze liefde blijft. Eens zullen we weer samen zijn.

Kinderen en kleinkinderen en vooral Annie en Joop. Mijn dank voor mijn mooie oude dag die ik door jullie gehad heb. Zorgt goed voor moeder en oma. Blijft trouw aan het geloof van je vader en God zal je zegenen.