



Geef mij vleugels
om in U uit te rusten

Gedachtenis aan

PIETER HENDRIKUS DU PLESSIS

echtgenoot van

JOHANNA VAN AGTMAEL

weduwnaar van

JOHANNA WILHELMINE ANTONIA MILDER

Geboren te Doesburg 24 mei 1897.

Overleden te Doetinchem 20 juli 1975.

Begraven te Uift 23 juli 1975.

Dankbaar denken wij terug aan vader; zo vol liefde als hij was voor moeder en ons, de kinderen.

Hij leefde voor zijn gezin; daarvoor werkte hij hard; niets was hem teveel; zijn vrouw en zijn kinderen, dat was alles voor hem.

Kenmerkend voor vader was zijn vertrouwen op God. Dat moet hem telkens opnieuw in staat gesteld hebben om door te zetten. Want zorgen en moeilijkheden zijn hem niet bespaard gebleven.

In zijn laatste levensjaren namen zijn krachten geleidelijk aan af; hij raakte uitgeput en kon niet meer zo veerkrachtig zijn en de moed erin houden.

In zijn laatste ziekte was hij geheel overgegeven aan Gods heilige wil.

Moge God hem belonen voor zijn totale inzet en voor zijn liefde. Wij blijven aan hem denken in gebed en dankbaarheid voor alles wat hij voor ons gedaan heeft.

Moge hij in vrede rusten.



Voor Uw deelneming ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

PIETER H. DU PLESSIS

betuigen wij U onze oprechte dank.

J. du Plessis—van Agtmael
kinderen en kleinkinderen

Uift, juli 1975