

Bid voor de ziel van Zaliger

Bernardus Hendrikus Plettenburg

echtgenoot van

J. M. Grünebaum

geboren te Arnhem 10 nov. 1905 en na
voorzien te zijn van de H.H. Sakramenten
der zieken overleden te Lonneker 1 dec.
1961 en de 5e d.a.v. begraven op het
r.-k. kerkhof aldaar.

De laatste jaren brachten hem veel te-
leurstelling. Hij had zo graag, bij zijn
gezin verblijvend, nog rustig geleefd en
gewerkt. Maar hij werd ziek en leed er
onder, meer dan hij liet merken. De
manier waarop hij dit verdroeg, deed hem
kennen als een goede gelovige christen,
die ook in het lijden trouw bleef aan
de Heer.

God, ontsla de ziel van uw dienaar Ber-
nardus van alle zondeband, opdat hij, in
de glorie der verrijzenis opgewekt, zich
te midden van Uw heiligen en uitverko-
renen verheugen moge. Door Christus
onze Heer.

Geef hem de eeuwige rust.

en het eeuwig licht verlichte hem.

dat hij ruste in vrede. Amen.

H. Vos, r.-k. koster - Lonneker