



Ter nagedachtenis aan

Jan van der Ploeg

* Vlagtwedde 28 - 9 - 1926

† Heerlen 30 - 5 - 1971

echtgenoot van

Maria G. Ninteman

Hij was een gaaf mens.

Zijn gezin had hij lief en
het werk beschouwde hij
als een roeping.

Voor het leven en zijn vrienden
was hij dankbaar, hij merkte
de goede dingen op.

In het lijden werd hij meer
dan ooit een leerling van de Heer.

Vast geloofde hij in de eeuwige
heerlijkheid en aan de Heer
van het Licht vertrouwde hij
zijn vrouw en kinderen toe.

In zijn sterven begon de hemel op aarde.

„Blijf aanwezig in ons midden
Heer, die leeft, schenk ons Uw Geest
laat de lichten reeds ontsteken
voor het grote bruiloftsfeest.”