





Dankbare herinnering aan

Nelly van der Pluym

Zij werd geboren op 14 september 1907 te Hank (N. Br.). In de jaren dertig uit het Brabantse land gehaald als jonge werkeloze onderwijzeres voor een tijdelijke baan aan de R.K. lagere school in Erica. Maar dat tijdelijke werd wel heel lang tijdelijk want ruim veertig jaar heeft ze aan dezelfde school gestaan!

In Erica had ze haar plaats gevonden. Ze was zeer actief in het verenigingsleven, zoals gidsen, caritas enz. Ze was een vroom en sociaal bewogen vrouw. In de oorlog heeft ze menigeen geholpen, zowel financieel als materieel.

Na haar pensionering is ze vertrokken naar Emmen, maar werd regelmatig naar Erica gehaald om familiebezoeken af te leggen en verjaardagen te vieren, want *tante Nelly* hoorde erbij. Haar vakantie- en feestdagen bracht ze altijd door bij haar familie in Brabant.

Ze bleef bij de tijd ondanks haar hoge leeftijd. Voor alles en iedereen had ze belangstelling. Veertien dagen geleden nog vroeg ze hoe nu precies een telefax werkte.

Tante Nelly, want zo werd ze door velen genoemd, is gestorven zoals ze graag wou. Een lijdensweg is haar gelukkig bespaard gebleven. Ze zal nog lang in onze herinnering blijven voortleven

Op 2 april 1991 hebben wij, na een Eucharistieviering in de R.K. kerk te Erica, afscheid van haar genomen.

Voor uw medeleven danken wij u oprecht.

FAMILIE VAN DER PLUYM