



Een fijne en dankbare herinnering aan

## Johan Punt

echtgenoot van Marie Punt - Eilers

eerder weduwnaar van  
Betsie Punt - Leussink

Hij werd geboren op 9 oktober 1919 in de Lutte. In het ziekenhuis te Oldenzaal is hij op 30 juni 1996 onverwachts gestorven.

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de Drieëenhedskerk, waarna we hem begeleid hebben naar het kerkhof.

---

Jezus heeft eens gezegd: wie in Mij gelooft zal eeuwig leven ontvangen. En geloven in Jezus betekent: in je leven er willen zijn voor anderen.

Johan was er voor zijn gezin: een goede en zorgzame vader. Een harde werker: èn bij de firma Welling èn thuis. Altijd druk en bezig.

Zijn grootste liefhebberij was zijn tuin: in de weer zijn met planten en bloemen.

Johan klaagde nooit: hij was tevreden met zijn leven en moeilijke zaken 'behandelde' hijzelf. Hij was de baas en bovendien een mens die zijn innerlijke gevoelens niet direct naar buiten bracht.

Zijn geloven zette hij om in daden. Hij probeerde zorgvuldig met mensen om te gaan: kinderen en kleinkinderen en velen om hem heen: hij liet ze in hun waarde, hij gaf ruimte aan iedereen.

Wij weten dat hij nu bij God is, herenigd die hem voorgingen en waar hij ook zorg voor had.

*Zijn handen hebben voor ons gewerkt,  
zijn hart heeft voor ons geklopt,  
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.  
Hij heeft zijn taak volbracht.  
Hij ruste in vrede.*

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven bij het overlijden en de uitvaart van mijn man, onze vader en opa.

Marie Punt - Eilers  
kinderen en kleinkinderen