



In liefdevolle herinnering aan

## Gerard Groote Punt †

Hij werd geboren op 2 oktober 1955 als oudste in het huis aan de Grotestraat, waar hij opgroeide in een gezin van 3 jongens. Buiten zijn, door bossen en weilanden struinen, het spotten van (weide)vogels en bezig zijn met de honden, typeerde hem.

In de natuur genoot hij van de stilte en kwam hij tot rust. Dat zijn ouders binnen korte tijd overleden, deed hem veel pijn.

Zijn humor, schrijverstalent en perfectionisme kwamen goed van pas voor de gala-avonden waaraan hij jarenlang meewerkte.

Alles wat hem te binnenschoot noteerde hij op koffiefilters. Velen zullen zich hem herinneren als "Spurrie Frans".

In 1986 trouwde hij met Mathilde en verhuisde hij naar de Hersmole.

Samen kregen ze 2 dochters, Anne en Ilse, waarop hij supertrots was. Gerard was intens gelukkig dat hij in 1999 terug was op zijn geboorteplek aan de Grotestraat.

Urenlang kon hij hier genieten, met zijn sigaretje en cola met iets d'r in, zowel buiten als binnen aan de keukentafel. Zijn muziek van Toto was regelmatig door het hele huis te horen.

Gerard was rechtvaardig, behulpzaam, eerlijk en oprecht, maar af en toe ook moeilijk te doorgronden. Een select aantal vrienden genoot zijn volste vertrouwen.

In maart 2005 werd duidelijk dat Gerard een ongeneeslijke ziekte had. Hij aanvaardde dit zonder klagen en ook in deze periode wilde hij niet in het middelpunt staan, maar bleef juist belangstelling houden voor een ander.

Mede dankzij de vele hulp van familie, burens en vrienden bleef het leven voor hem waardevol. Samen met hen genoot hij van zijn vijftigste verjaardag.

Hij stierf thuis, in zijn vertrouwde omgeving op 26 oktober 2005.

*Al uw medeleven en belangstelling heeft ons ontzettend goed gedaan.*

*Bedankt,*

Mathilde Groote Punt - Weusthof  
Anne, Ilse