





In liefdevolle en dankbare herinnering aan

Gerhard grote Punt

* 18 september 1942

† 25 juni 2005

*Jij was iemand van weinig woorden
duidelijk herkenbaar voor degenen
die bij jou hoorden.*

*Nooit op de voorgrond tredend
zo bescheiden als je was.*

*Maar op je mondharmonica
sprak je boekdelen.*

Wij willen iedereen bedanken voor de steun,
belangstelling en medeleven.

Marietje grote Punt - Olde Riekerink
Katja en Gregor

Bart, Iske

Kitty en René

Nick, Sander, Thijs, Janneke

Marieke en Steve

Laurie, Anne, Jelle

Gerhard

Nooit meer met jou naar Kroatië

Nooit meer die genietende blik

Nooit meer bezig zijn op je stukje land

Nooit meer je arm om mijn schouder

Gerhard, hoe moet ik nou verder zonder jou.

Marietje

Papa

Nooit meer die oude plaatjes met jou draaien

Nooit meer jouw steun en wijze raad

Nooit meer in je stoel genieten van je wijntje
en sigaartje.

Papa, hoe moeten we nou verder zonder jou.

Opa

Nooit meer jouw lekkere pannenkoeken eten

Nooit meer aardbeitjes plukken op het land

Nooit meer met opa aan de hand

Opa, hoe moeten we nou verder zonder jou.

Maar **altijd** blijf je in onze harten leven.